



KERKEN KIJKEN NIEUWS

Feb
2025

Beste vrijwilligers, vrienden en relaties van KКУ,

In deze nieuwsbrief nemen we afscheid van Angelike van Erp en stellen onze nieuwe bestuursvoorzitter Annelore Scholten, activiteitenorganisator Hans de Smalen en vrijwilligerscoördinator Robert Braam zich aan jullie voor. Daarnaast delen we de data voor het nieuwe seizoen én de vrijwilligerstrainingen. Ook maakt KКУ een nieuwe stap voorwaarts met de invoering van digitaal roosteren.

Veel leesplezier!

Het bestuur van Stichting Kerken Kijken Utrecht

Jaarafsluiting en afscheid van Angelike van Erp

Op 13 december hebben onze vrijwilligers met een gezellige bijeenkomst in Podium Oost aan de Oudwijkerdwarstraat weer een mooi jaar afgesloten. Onder het genot van een drankje en een hapje werd niet alleen, samen met het bestuur, teruggekeken op het afgelopen jaar maar ook namen we ook afscheid van Angelike van Erp die na negen jaar afscheid neemt van het bestuur. Namens het bestuur bedankte Stijn Terlingen haar voor haar vele activiteiten. We zullen haar als bestuur zeker missen! Gelukkig blijft ze nog wel vrijwilliger voor KКУ.

Ook konden mensen kennis maken met onze nieuwe voorzitter, Annelore Scholten. Verderop in deze nieuwsbrief stelt zij zich voor.

Tijdens de bijeenkomst was er ook nog een vrolijk intermezzo waarbij de bekende Utrechter Ton van den Berg als Utrechtse Koos Marsman met een quiz onze kennis van Utrecht testte. Dat viel niet mee!

Kortom, een zeer geslaagde bijeenkomst.

Data seizoen 2025

Het Kerken Kijken seizoen zal dit jaar feestelijk geopend worden op **vrijdagnmiddag 27 juni** in de Jacobikerk samen met het Utrechts Klokkenluiders Gilde, en zal duren **tot en met zaterdag 13 september**. Het programma van de opening zal later dit jaar bekend gemaakt worden.

Zet deze dagen alvast in je agenda!

Annelore Scholten, onze nieuwe bestuursvoorzitter



Ik ben een culturele en museale professional en ik hou van bijzondere plekken waar verhalen verteld worden en waar veel te zien is. Door mijn studie Kunstgeschiedenis heb ik ook geleerd goed te kijken. En in de Utrechtse kerken valt veel te zien!

Ook in mijn dagelijkse werk bij Rijksmuseum Boerhaave gaat het erom om bezoekers welkom te heten en hen met interessante verhalen te interesseren voor collectie en tentoonstellingen.

Als inwoner van Utrecht ben ik trots op Stichting KКУ; al 40 jaar maken bestuur, de kring van vrijwillige gidsen en teamleiders en de projectcoördinator met succes werk van het openstellen van kerken. Dat gaat allemaal niet vanzelf en daarom ga ik als voorzitter kijken hoe we toekomstbestendig blijven.

Ik heb tijdens de kerstborrel in Podium Oost al de positieve sfeer geproefd en enkele vrijwilligers gesproken. Binnenkort heb ik de eerste bestuursvergadering en staan er kennismakingsafspraken gepland met de Gemeente. Natuurlijk vervolg ik graag de samenspraak met het bestuur en zie ik uit naar de ontmoetingen met de vrijwilligers in de kerken van Utrecht.

Heel graag tot ziens dus!

Trainingen

Wij zijn erg blij dat we ook dit jaar de uitstekende trainingen van Arja van Veldhuizen kunnen aanbieden. Arja is al meer dan 40 jaar bij KКУ betrokken. Ze gidst in de Domkerk en verzorgt daar al vele jaren de training van de vrijwillige gidsen en sinds enkele jaren ook de trainingen van onze KКУ vrijwilligers. Het gaat om de volgende trainingen:

Gastvrijheidstraining

- Voor: alle nieuwe vrijwilligers, maar ook voor diegenen die gastvrijheid hoog in het vaandel hebben staan, en er nog meer over willen weten. Aan de hand van situaties uit de praktijk komen verschillende onderwerpen aan bod.
- Waar en wanneer: op maandag 2 juni, om 19.30 uur in de Nicolaïkerk.

Rondeleidtraining

- Voor: voor beginnende en gevorderde gidsen die hun presentatie en kennisoverdracht graag willen verbeteren. In deze training wordt niet ingegaan op wát er wordt verteld, maar op de manier waaróp. Hoe zorg je ervoor dat de informatie aansluit bij de interesse en het niveau van de bezoekers? En hoe ga je om met betweters of afhakers?
- Waar en wanneer: maandag 21 juli om 19.30 uur in de Domkerk.

Reserveer de data en/of geef je alvast op. Dat kan je doen door een mail te sturen naar info@kerkenkijken.nl.

Wie ben ik?



Nu zou je denken dat ik een identiteitscrisis heb. Ikzelf heb dat gelukkig niet. Ik weet wie ik ben. Maar velen van u, of mag ik jullie zeggen, weten niet wie ik ben. Daarom maar een soort kennismaking mijnerzijds, al is het nu op papier.

Ik ben Hans de Smalen. Sinds de zomer van 2018 ben ik gids bij Kerken Kijken Utrecht. Toen ik destijds een gesprek had met Norbert werd mij gevraagd of ik een binding had met een bepaalde kerk om daar gids te willen zijn. De enige binding die ik kon bedenken is die met de Nicolaïkerk, of ook Nicolaaskerk genoemd. Ik speel(de) al een jaar of 50 die man met die grote grijze baard. Maar omdat de Geertkerk zat te springen om gidsen ben ik daar terecht gekomen, en niet meer weg te krijgen.

Zo'n anderhalf jaar geleden merkte Stijn Terlingen, u allen bekend, zo in het algemeen op dat Kerken Kijken Utrecht nog iemand zocht om het uitje van 2024 mee te organiseren. Ik heb dat met veel plezier gedaan en een aantal van jullie heeft mij dan ook meegemaakt bij het KКУ-uitje naar de twee prachtige kerken in Haarlem.

Tijdens de lunchpauze kwam ik in gesprek met Angelike van Erp, en van het een kwam het ander: met ingang van 1 januari 2025 ben ik nu ook bestuurslid. Mijn taak is het zorgen voor een aantrekkelijk winterprogramma voor de vrijwilligers.

Hoewel deze winterperiode al gedeeltelijk achter ons ligt, ben ik al druk bezig met het voorbereiden van een aantal zaken die ik straks jullie kan aanbieden als onderwerp voor ons resterende winterprogramma om "te doen".

Ik zit niet stil, en zal dat ook zeker niet doen! Jullie zullen steeds van mij blijven horen. Dus jullie begrijpen dat ik mijn kennismaking kan afsluiten met: ik ben die ik ben.

Oh ja, willen jullie iets kwijt, weten, of ideeën aandragen voor het winterprogramma, van welk jaar dan ook: mail me op info@kerkenkijken.nl

Vrijwilligerscoördinator Robert Braam



Als 'deel-opvolger' van Angelike van Erp, aan mij de mooie taak om in samenwerking met collega's te zorgen voor de nieuwe aanwas en plaatsing van vrijwilligers voor Kerken Kijken Utrecht.

Het is een mooie taak, en er zijn best veel 'vacatures'. Met drie mensen 'in de wacht', zijn Wil van Rijswijk en ik z.s.m. in gesprek. Ik denk graag mee over trainingen en kennisuitwisseling en ik ben aanspreekpunt voor de teamleiders m.b.t. de - hopelijk vele - nieuwe collega's. Ook bij bestuursvergaderingen en teamleidersvergaderingen ben ik graag aanwezig als het gaat om onze nieuwe vrijwilligers.

Vorig winterseizoen heb ik 'stage' mogen lopen bij meerdere kerken, en het afgelopen zomerseizoen meegedraaid als gastheer/gids in de Gertrudis Kathedraal en invalhulp geweest bij andere kerken. Daar ga ik graag mee door. Ook in het winterseizoen vind ik het leuk om te helpen de kerken open te houden. Het zou mooi zijn als meer kerken - alle kerken - op zaterdag altijd open zijn, en in de zomer alle kerken de woensdag t/m zaterdag. Daar zijn dan dus wel nieuwe vrijwilligers voor nodig.

Sinds maart vorig jaar ben ik met pensioen als docent levensbeschouwing/filosofie aan een middelbare school in Houten. Daarvoor heb ik o.a. gewerkt aan deskundigheidsbevordering in publiekscommunicatie bij de toenmalige Stichting Wetenschap en Techniek Nederland. En daarvoor, ..., nou ja, als we elkaar eens spreken dan kunnen we gezellig verledens uitwisselen.

Ik woon in Utrecht Lunetten met mijn vrouw, en onze dochter woont 'om de hoek'. Utrecht heeft sinds mijn studententijd een plekje in mijn hart, en het van binnen bekijken van de kerken deden wij graag.

Tot horens of spreekts.



Digitaal roosteren: een nieuwe stap voor KКУ

KКУ werkt aan de invoering van digitaal roosteren met Het Rooster. Na een succesvolle pilot in de Jacobikerk starten we nu ook in de Nicolaïkerk, de Catharinakathedraal en de Janskerk. Andere kerken kunnen nog aansluiten of kiezen voor een tussenoplossing, waarbij de kerk wel wordt opgenomen in het rooster maar het roosteren nog in eigen hand blijft.

Op 20 januari kwamen teamleiders en roostermakers samen om informatie te krijgen. Vrijwel alle kerken waren vertegenwoordigd, een mooie opkomst! De Jacobikerk deelde de geleerde lessen en Rosa Lommen, die eerder digitaal roosteren succesvol invoerde in de Domkerk, lichtte de werkwijze toe. Het KКУ-bestuur biedt haar begeleiding aan alle kerken aan, zodat deelname toegankelijk blijft voor iedereen, ongeacht digitale vaardigheden.

De verwachting is dat digitaal roosteren de samenwerking tussen KКУ-kerken versterkt. Gidsen kunnen makkelijker in meerdere kerken meedraaien en uitwisseling wordt eenvoudiger. Dit is vooral waardevol voor nieuwe gidsen of gidsen die eens ergens anders willen rondleiden.

Mogelijk zijn er gidsen met ervaring in digitaal roosteren die binnen hun eigen kerk willen helpen bij de invoering. Dit hoeft niet alleen op de schouders van teamleiders te rusten; meerdere rollen kunnen worden opgenomen in het rooster.

Meer weten of meedoen? Neem contact op met Anneke Smilde (Jacobikerk) via acsmilde@xs4all.nl.

KКУ zoekt nieuwe vrijwilligers, help je mee?

Een van de beste manieren om nieuwe vrijwilligers te vinden? Gewoon rondvragen bij de mensen die al betrokken zijn!

Daarom een oproep aan al onze vrijwilligers: ken jij iemand die het leuk zou vinden om als gastheer/gastvrouw of gids aan te sluiten? Laat het ons weten!

Twijfel niet en stel hem of haar aan ons voor. Of nodig iemand uit om een keer mee te lopen. Bij sommige activiteiten kun je zelfs een introducté meenemen – een mooie kans om kennis te maken!

Heb je vragen of wil je iemand aandragen? Neem dan contact op met projectcoördinator Kaja Pohlmann via projecten@kerkenkijken.nl, of 06-24882293.



Facebook Instagram Website

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u info@kerkenkijken.nl toe aan uw adresboek.

