



KERKEN KIJKEN NIEUWS

Juli
2024

Beste vrijwilligers, vrienden en relaties van KKU,

In deze nieuwsbrief kijken we onder andere terug op een geslaagde seizoensopening. We spreken vertrekkend bestuursvoorzitter Bert-Jan Brussaard, en we kondigen onze plannen aan voor de komende vijf jaar. Wij wensen iedereen een fantastisch zomerseizoen 2024!

Met hartelijke groet,

Het bestuur van Stichting Kerken Kijken Utrecht

Opening zomerseizoen 2024

Op vrijdag 28 juni werd het 42e seizoen van Kerken Kijken Utrecht feestelijk geopend in de Geertekerk. Interim-voorzitter Stijn Terlingen presenteerde het nieuwe beleidsplan 2025-2030. Bestuurslid en oud-voorzitter van het kerkbestuur van de Geertekerk, Arie Noordermeer vertelde over de rijke geschiedenis van de Geertekerk.

René de Kam, conservator middeleeuwen bij Museum Catharijneconvent, gaf een inspirerende lezing over zijn promotieonderzoek naar de laatmiddeleeuwse bouwbedrijven in Utrecht, verantwoordelijk voor onder andere bouw van de Dom en kasteel Vredenburg.

Na een prachtig en verstillend intermezzo door pianiste Marian Bolt en violist Kees Hülsmann stelde Kaja Pohlmann zich voor als nieuwe projectcoördinator en werd kort stilgestaan bij het vertrek van voorzitter Bert-Jan Brussaard.

Tot slot sprak wethouder Rachel Streefland lovende woorden over Kerken Kijken Utrecht en spende officieel het 42e seizoen: "Kerken Kijken Utrecht is van grote waarde voor de kerkenstad Utrecht, maar ook daarbuiten. Het laat duizenden bezoekers zien dat kerken een onlosmakelijk onderdeel zijn van ons cultureel en historisch erfgoed."



Gesprek met vertrekkend voorzitter Bert-Jan Brussaard

Hoe kijk je terug op je voorzitterschap?

Bert-Jan: Met veel plezier. Het is fantastisch om in je eigen stad bezig te zijn met het bijzondere erfgoed dat Utrecht rijk is. In de afgelopen zes jaar is met onze partners zoals de gemeente Utrecht, Utrecht Marketing, de VVV, de eigenaren van de kerkgebouwen en uiteraard dankzij het bestuur, de teamleiders en de vrijwilligers van KKU veel bereikt. De COVID-jaren staken natuurlijk een behoorlijke spaak in het wiel bij de ontwikkeling en ambities van KKU. Toch zijn er ook in die periode veel dingen gebeurd die nodig waren. De stichting KKU is opgericht, er zijn statuten, huishoudelijk reglement en beleidsplannen opgesteld. Er is een goed fundament voor de toekomst gelegd. Nu kan KKU zich ook door ontwikkelen bijvoorbeeld door de informatievoorziening naar onze bezoekers te verbeteren. Er is een stevig en professioneel team van bestuursleden opgebouwd met betrekkelijk veel nieuwe en kundige mensen die dat fundament in de komende jaren verder kunnen uitbouwen.

Waarom maakte jij als voorzitter het verschil?

Bert-Jan: Je bent als voorzitter natuurlijk het gezicht naar buiten toe van de stichting. Maar we werken met het bestuur en de vrijwilligers uiteindelijk met z'n allen aan het openstellen van religieus erfgoed in Utrecht. En als voorzitter heb je dan een iets andere rol. Je moet als voorzitter ook de boel bij elkaar houden. Dat is ook wel gelukt denk ik. Op een natuurlijke manier nieuwe mensen betrekken bij alle plannen en ideeën is gezond, en dan is het ook vrij normaal dat oudere mensen het stokje weer overdragen en jonge mensen in het bestuur instromen. Het teamspel bij zowel de vrijwilligers in de verschillende kerken en ook in het bestuur is erg belangrijk. Dat heb ik altijd geprobeerd voor ogen te houden.



Wat wens je KKU toe?

Bert-Jan: Het initiatief Kerken Kijken is echt uniek in Nederland en daar moeten we zuinig op zijn. Geen enkele stad in ons land heeft iets soortgelijks voor alle monumentale binnenstadskerken. Het religieus erfgoed in Utrecht is bijzonder en ook nog eens nauw verweven met de historie van de stad. Het is zó mooi dat met 200 vrijwilligers dit unieke erfgoed zichtbaar en beleefbaar wordt gemaakt. Met kennis en passie staan ze daar en vertellen de verhalen aan bezoekers. Onze vrijwilligers zijn onmisbaar om het religieuze erfgoed van Utrecht toegankelijk te houden voor een groot publiek. Ik roep iedereen op om dit bijzondere erfgoed te koesteren en te waarderen. Ik wens KKU toe dat er voldoende vrijwilligers en gidsen beschikbaar blijven, dat er in de komende jaren de openingstijden verruimd kunnen worden én dat meer nieuwe doelgroepen kennis zullen maken met ons erfgoed. Tenslotte hoop ik ook dat de audiotours, als aanvulling op de rondleidingen door onze vrijwilligers, er gaan komen. De voorbereidingen zijn veelbelovend...

Waarom vertrekt je?

Bert-Jan: Sinds eind vorig jaar ben ik voorzitter geworden van de provinciale afdeling van CDA Utrecht. Dan ben je eigenlijk de verbinder tussen lokale afdelingen en het landelijk bestuur, dus je bent zowel lokaal, provinciaal als landelijk veel op pad. Het zijn politiek roerige tijden, dus dat voorzitterschap kost me veel tijd, naast een drukke fulltime baan bij het Havenbedrijf Rotterdam N.V.. Kortom, ik moest na bijna 6 jaar helaas deze moeilijke keuze maken. Bij het CDA houd ik me nu bezig met hetzelfde als bij KKU: de fundamenteën op orde krijgen, mensen motiveren, met elkaar een visie voor de toekomst vormgeven. In het geval van het CDA is dat dan de visie op de provincie Utrecht én Nederland. Ik wil alle partners van KKU én de vrijwilligers, teamleiders en bestuursleden hartelijk danken voor de fijne samenwerking.



Bert-Jan en Kees Drost op de feestelijke opening van het nieuwe zomerseizoen

Voorankondigingen

Lezing Biem Lap

Na een mooie zomerdag raast er op 1 augustus 1674 een verwoestende storm over Utrecht. Nu, 350 jaar later, wordt er op 1 augustus op verschillende manieren stilgestaan bij de storm die het middenschip van de Domkerk omverblies.

KKU-vrijwilliger Biem Lap neemt je in de Domkerk mee in het verhaal achter 't Schrickelick Tempeest. Wat voor storm was het? Welke schade werd er aangericht in Utrecht? Wat weten we van het instorten van het middenschip van de Domkerk?

Zie [hier](#) het activiteitenprogramma van de dag.

Wanneer: 1 augustus 2024
Locatie: Domkerk
Tijden: 13.30 en 15.30
Toegang: Gratis



Excursie

Graag lichten we al een tipje van de sluier op over de jaarlijkse excursie. De reis gaat deze keer naar een historische stad met een rijke geschiedenis, middeleeuwse straatjes en natuurlijk imposante kerken. De stad van de Sint Bavokerk en Koepelkathedraal: Haarlem.



Mis dit uitje op zaterdag 12 oktober niet! Vervoer en lunch is inbegrepen. De officiële uitnodiging volgt binnenkort.

Wanneer: 12 oktober
Locatie: Haarlem



Training Rondleidingstechnieken

Nu het zomerseizoen officieel van start is bieden wij een interactieve training rondleidingstechnieken aan.

De training is bedoeld voor beginnende en gevorderde gidsen die hun presentatie en kennisoverdracht graag willen verbeteren. In deze cursus wordt niet ingegaan op wát er wordt verteld, maar op de manier waaróp. Hoe zorg je ervoor dat de informatie aansluit bij de interesse en het niveau van de bezoekers? En hoe ga je om met betweters of afhakers?

Arja van Veldhuizen verzorgt deze interactieve training vol tips & tricks.

Wanneer: dinsdag 23 juli van 19.30-21.30 uur
Locatie: Domkerk
Aanmelden: info@kerkenkijken.nl

Buttons

Emmy Reichgelt, vrijwilligster in de Jacobikerk is kunstenaars en heeft voor de vrijwilligers in de Jacobikerk buttons gemaakt die zij kunnen dragen in plaats van de badges aan een koord. Wij vinden het prachtige en zeer herkenbare buttons en wij hebben haar gevraagd buttons te maken voor alle kerken. Op de button komt de naam van de kerk te staan waardoor je goed herkenbaar bent als 'horende bij de kerk'. Er komen versies met een speld en met een magneet. De buttons sluiten het dragen van de badges niet uit, voor diegenen die daar de voorkeur aan geven. Wij vinden het wel fijn dat met het dragen van de buttons nog meer eenheid wordt ervaren door de bezoekers van de kerken.



Beleidsplan 2025-2030

Op de laatste dag van het voorzitterschap van Bert-Jan Brussaard is het nieuwe beleidsplan aannvaard. Hierin staan de fundamenteën van Kerken Kijken nog eens goed beschreven: cultueel religieus erfgoed laagdrempelig toegankelijk, bereikbaar en beleefbaar maken voor een groot publiek. We streven naar een groter bereik in de komende jaren. We hebben daarvoor veel nieuwe vrijwilligers nodig en investeren tegelijk in nieuwe vormen van informatie: met je mobiele telefoon, met audiotours en met andere nieuwigheden. Tegelijk willen we ons publiek beter leren kennen. Wat hebben zij nodig om hun bezoek aan één van de Utrechtse kerken tot een nog groter plezier te maken? We starten dus ook met publieksonderzoek in en rond de deelnemende kerken.

Oproep voor gastvrijwilligers

Een tijdje geleden hebben we alle vrijwilligers een bericht gestuurd om het bestaan van de gastvrijwilligerslijst onder de aandacht te brengen. Op die lijst staan de namen van vrijwilligers die best een keertje in een andere kerk willen staan om daarmee roosterproblemen op te lossen.

De teamleiders van alle kerken krijgen deze lijst en kunnen in geval van 'roosternood' een beroep doen op deze vrijwilligers. Je bent uiteraard niet verplicht om 'ja' te zeggen.

In het verleden is gebleken dat dit voor veel vrijwilligers een leuke manier is om ook eens in een andere kerk te kijken.

Lijkt het je leuk om hieraan mee te werken? Laat het ons even weten via info@kerkenkijken.nl. We kunnen alle hulp goed gebruiken!



Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien](#) en [wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@kerkenkijken.nl toe aan uw adresboek.

