



KERKEN KIJKEN NIEUWS

AUG
2023

Beste vrijwilligers, vrienden en relaties van KКУ,

Het nieuwe zomerseizoen van Kerken Kijken Utrecht is van start gegaan! Op vrijdag 30 juni is de openstelling feestelijk gemarkeerd door de wethouder erfgoed Rachel Streefland in de Pieterskerk. Deze kerk viert dit jaar zijn 975ste verjaardag en ook KКУ viert dit jaar een jubileum: we bestaan in 2023 namelijk 40 jaar.

Wij hopen u deze zomer te verwelkomen in één van onze schitterende binnenstadskerken!

Het bestuur van Stichting Kerken Kijken Utrecht

PS Op vrijdagmiddag 18 augustus rond de lunch is bestuurslid en vrijwilliger Esmee Stam - live vanuit de Pieterskerk - op de radio van RTV Utrecht.

Terugblik Opening

Met meer dan 100 aanwezigen is de start van het nieuwe seizoen gevierd in de jarige Pieterskerk.

Vice-voorzitter Stijn Terlingen blikt terug op de ontwikkeling die de stad heeft doorgemaakt de afgelopen 40 jaar. In 1983 werd immers Kijken Kijken Utrecht opgericht.

Niet alleen is Utrecht in inwoneraantal enorm gegroeid, ook is de kennis van en de waardering voor het cultureel en religieus erfgoed sterk gestegen.

Wethouder Rachel Streefland benadrukte in haar speech dat Utrecht dé kerkenstad van Nederland is (foto hieronder). Dat zou niet mogelijk zijn zonder de tomeloze inzet van de vele bevolgen vrijwilligers, die samen zoveel voor de stad betekenen. In samenwerking met organisaties als Centrum Management Utrecht, Utrecht Marketing en het Museum Catharijneconvent zorgt KКУ ervoor dat het grote publiek, geïnteresseerd in het religieus erfgoed, steeds beter de weg kan vinden. De gemeente wil zich de komende jaren overigens ook inspannen voor renovatie van de verduurzaming van de monumentale panden.

Na de prachtige muziek van Paradis en de introductie van de nieuwe projectcoördinator, heeft de huismeester van de Pieterskerk, Katrijn Kuypers uitgebreid over de ontstaansgeschiedenis van de Pieterskerk verteld. De laatste grote restauratie vond plaats in de jaren '60, en het is nu, 975 jaar na de inwijding van de kerk, een mooi moment om de stand van zaken van het meest recente onderzoek te bundelen. Onder redactie van Kaj van Vliet, rijksarchivaris van het Utrecht Archief, komt in september een nieuw boek uit 'de Utrechtse Pieterskerk', uitgegeven door Uitgeverij Matris.



Nieuwe flyer wordt bijgedrukt

De nieuwe flyer vindt gretig aftrek onder de bezoekers van de VVV en andere informatiepunten in de stad.

Daarom gaan we er snel bij laten drukken zodat hij straks in iedere kerk, ook in het Engels, te vinden is.

Zo staat op de achterkant een plattegrond van de binnenstad van Utrecht. Daarop lees je – in een klein tekstje - waarom je een kijkje moet nemen in bijvoorbeeld de Doopsgezinde Kerk aan de Oude Gracht nummer 270:

'In dit statige herenhuis dat in de 18e eeuw werd omgebouwd tot een kerk zijn nog altijd resten te zien van de oorspronkelijke functie: een bierbrouwerij'.



Nieuwe projectcoördinator

Na het vertrek van Eline Alberts heeft inmiddels Ischa Mulder het stokje overgenomen.

Ischa: "Ik kijk er naar uit om met alle vrijwilligers, teamleiders, bestuursleden en alle andere betrokkenen samen te werken, om nóg meer bezoekers te trekken naar de 12 indrukwekkende kerken, die de stichting voor de openstelling onder haar hoede heeft. En, om ervoor te zorgen dat zij hun belevenissen doorvertellen aan hun burens om ook eens een kijkje te komen nemen!"



Trainingen

Ooit de kans gehad een bouwstijl uit te beelden?

Die mogelijkheid kregen onze vrijwilligers tijdens een van de aangeboden trainingen, om heel eenvoudig uit te kunnen leggen aan bezoekers hoe de gotische bouwstijl van bijvoorbeeld de Domkerk eruit ziet.

Onze trouwe en ook nieuwe vrijwilligers kregen allerlei tips en trucs aangereikt over hoe gastvrij te zijn, contact maken en de aandacht vast te houden.

Met dank aan Arja van Veldhuizen voor de inspiratie.



Gesamtkunstwerk

In de Willibrordkerk vind je op de preekstoel deze prachtig gebeeldhouwde adelaar. Deze kerk is een prachtig voorbeeld van een 'Gesamtkunstwerk' waarin vele kunstenaars samenwerkten voor het beste resultaat.

Maar welke kunstenaar heeft dit beeld gemaakt? Was zijn Zoon Otto? Misschien Mengelberg, of zijn Fried Otto? Misschien de architect Alfred Tepe, of een andere kunstenaar?

Het antwoord vind je in de volgende nieuwsbrief. Je kunt het beeld ook zelf gaan bekijken in de Willibrordkerk. De gidsen weten ongetwijfeld het antwoord!



KКУ zoekt vrijwilligers

Stichting Kerken Kijken Utrecht is altijd op zoek naar vrijwilligers die als gastheer/-vrouw of als gids aan de slag willen gaan. Ben jij of ken jij iemand die dit leuk zou vinden?

Aanmelden kan via info@kerkenkijken.nl



In het Kerken Kijken Nieuws

Heb jij nieuws of een mooi verhaal over religieus erfgoed in Utrecht dat de moeite waard is? Of lijkt het jou leuk om onze lezers naar info@kerkenkijken.nl en dan nemen wij het mee in het volgende Kerken Kijken Nieuws.



Facebook



Instagram



Website

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw gegevens [inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@kerkenkijken.nl toe aan uw adresboek.

